

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΣΟΥΔΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – Ακαδημίας 84, Αθήνα, Τηλ: 210 3827106

Επιμέλεια ύλης: Μ.Α. Προβάτου-

Σηπόσι

Site www.sees.gr

Email info@sees.gr

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι
Σας Εύχομαι Καλό Φθινόπωρο και
ελπίζω τα επώδυνα μέτρα να
μειωθούν.

Προγραμματίζουμε διάφορες
εκδηλώσεις όπως είναι στο
πρόγραμμα.

Αγαπητά Μέλη μην ξεχνάτε τις
συνδρομές σας για την ενίσχυση του
Συλλόγου.

Ευχαριστούμε.

Καλό Φθινόπωρο
Μάνος Παπγιής

Σας γνωστοποιούμε τούς
λογαριασμούς Τραπέζης για την
κατάθεση των συνδρομών σας

Alpha
Αριθ. 813002002000295
GR 6401408130813002002000295

Πειραιώς
Αριθ. 5029-039506-242
GR 4401720290005029039506242

Στην περίπτωση που
κατατίθεται η συνδρομή ή δωρεά
σας στην Τράπεζα παρακαλούμε
να ενημερώνετε το γραφείο της
Ενώσεως μας στα τηλέφωνα
210-3815550 και 210-3827106 για
να σας σταλεί η σχετική
απόδειξη.

**Η ετήσια συνδρομή
στην Ένωση μας
είναι 20 Ευρώ**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΕ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φουλάδα, Τόμππολα, Μπιρίμπα, Τάβλι

Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 2014.
Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
(προαιρετικό Γεύμα)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 2014.
Μονοήμερη Εκδρομή

**Σαββατοκύριακο
6 & 7 Δεκεμβρίου 2014.**
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014.
Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν στο
ξενοδοχείο Μετροπόλιταν

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.
Κόψιμο Βασιλόπιτας και βράβευση
των νεοεισαχθέντων σε ανώτερες
σχολές, στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν

**Δηλώσεις συμμετοχής στους
Ευαγγελία (τηλ. 6945632595 ή 210-
9344108) & Χάρη (τηλ. 6977185131)
ή στο Σύλλογο στα τηλέφωνα
210-3815550 & 210-3827106**

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις 25.04.2014 το Νεοεκλεγέν Δ.Σ.
της Ένωσης οργάνωσε δείπνο
γνωριμίας με τα μέλη στο σύλλογο
των Αιγυπτιωτών. Η προσέλευση
των 150 ατόμων ήταν ικανοποιητική.

Στις 06.06.2014 έγινε η «Μάζωξη»
των αποφοίτων της Κοντομχαλείου
Σχολής. Η εκδήλωση είχε μεγάλη
επιτυχία και μαζεύτηκαν πολλοί από
τους νέους μας. Χορέψαμε,
μιλήσαμε, γνωριστήκαμε και
συναντήσαμε άτομα ακόμη και από το
εξωτερικό. Συμμετείχαν
180 άτομα.

Στις 06.07.2014 έγινε με επιτυχία
μονοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά του
Αργοσαρωνικού. Συμμετείχαν 80
άτομα.

Αναμνήσεις από το Σουδάν Από το βιβλίο του Αχιλλέα Παχτίκου Οικονογραφημένη Αφρική -1938

Έλληνες εν Σουδάν

Την 26 προσεχούς Ιανουαρίου
συμπληρούνται 53 έτη απότου
θανάτου του πρώτου Άγγλου Γενικού
Διοικητού του Σουδάν, Γκόρντον, ο
οποίος έπασε μη δυναθείς ν'ανθήξη
εις τας αγρίας επιθέσεις των ορδών
του Μάγδη.

Η εκπόρθηση του Χαρούμ ενένετο
την 26 Ιανουαρίου 1885, ηγούμενου
του φίλαρχου Μάγδη, ο οποίος
εθεωρείτο από τα πλήθη ως
απεσταλμένος από τον Θεόν και τον
προφήτην να εξαγνίση την

διαφθάρεισαν θρησκείαν, ο οποίος
συνέλαβε την ιδέα να ενώση τας
ανομοιογενείς σουδανικές φυλάς, και
ν' ανακρηυχή ηγεμών του Σουδάν.

ΘΕΜΑΤΑ

- 1** ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
- 2** Προηγούμενες Εκδηλώσεις
Η Συνταγή μας
- 3** Αναμνήσεις από το Σουδάν - Από το Βιβλίο του Αχιλλέα
Παντίκου Οικονογραφημένη Αφρική - 1938
- 4** Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Σουδάν (ΕΑΣ)
100 χρόνια και πλέον χρόνια ιστορίας
- 5** ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΔΩΡΕΕΣ – ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Το Χαμόγελο – Νερό για τα παιδιά του Σουδάν

Ο στρατηγός Γκόρντον εσφάγη, μέσα εις τα ανάκτορά του.

Παρήλθον έκτοτε 53 ολόκληρα έτη. Το γεγονός έχει εξαιρετική σημασία και δια τους Έλληνας, διότι την εκλεκτήν φρουράν του Αγγλου διοικητού απετέλουν Ευρωπαίοι και Έλληνες, οι πλείστοι των οποίων εύρον οικτρόν θάνατον, και ελάχιστοι μόνον κατώρθωσαν να σωθούν. Γεγονός, γράφομεν, εξαιρετικής σημασίας δια τον Ελληνισμόν του Σουδάν, ο οποίος παρά τας δυσμενείς κλιματολογικάς συνθήκας, εγκατεστάθη εκεί, ωθούμενος από το αποικιακόν πνεύμα, και έδρασε πολύ προ της Αγγλο-Αιγυπτιακής κατακτήσεως, 1898, ημερομηνία κατά την οποίαν εσήλθεν εις το Χαρτούμ, θριαμβευτής και εκδικητής του Γκόρντον, ο λόρδος Κίτσεπερ.

Έλληνας διασπαρμένους εις το Σουδάν ευρίσκομεν από του 1853. Εις το Χαρτούμ μόνον, προ της επαναστάσεως του Μάγδη, ήσαν 135. Η ζωτικότητα των είναι κάτι το αξιοθαύμαστον. Διέτρεχον ως έμποροι την απέραντην χώραν, όπου "ψήνει ο ήλιος το ψωμί", και δεν εφοβούντο να διανύσουν μίαν έρημον 800 χιλιομέτρων, η οποία χωρίζει το Ουάντι-Χάλφα από το Χαρτούμ, επάνω εις καμήλας, ταξιδεύοντες επί τρείς ολόκληρους μήνας. Επί Μάγδη και του διαδόχου του Χαλίφα, υπέστησαν πολλές κακουχίες έως ότου η είσοδος των αγγλο-αιγυπτιακών στρατευμάτων εις το Χαρτούμ, έσωσε τους επιζήσαντες, μη υπερβαίνοντας τον αριθμόν των εκατό ατόμων.

Αλλά μαζί με τον απελευθερωτικόν στρατόν ήρχοντο και άλλοι αδελφοί Έλληνες. Οι πρώτοι αγάλλιαζαν τους δεύτερους με δάκρυα στα μάτια και τους διηγούντο τα δεινά της αιχμαλωσίας των και οι δευτεροί τους έφεραν ευχάριστα νέα από τον έξω κόσμον και προ πάντων από την αγαπητή πατρίδα. Οι νέοι αυτοί Έλληνες παρηκολούθουν τον στρατόν ως έμποροι και προμηθευταί, βοηθώντας την επιμελητείαν, υπηρετούντες εις τα ποταμόπλοια ως μηχανικοί εμπειροτέχνη και απολαύοντες της εμπιστοσύνης των αρχηγών της εξστρατείας. Οι Αγγλοι βοήθησαν πολύ τους Έλληνας να εγκατασταθούν εις το Χαρτούμ και το εσωτερικόν.

Από αυτούς και από τους παλαιούς κατοίκους καθώς και πολούς άλλους οι οποίοι με τον καιρόν συνέρρευσαν, καθιέρωθη εις το Χαρτούμ, η πρώτη Ελληνική Κοινότης, εις τα 1902,

ιδρύθη η πρώτη εκκλησία και κατόπιν το πρώτον σχολείο.

Ο Παναγιώτης Τράμπας, παλιός πάροικος του Χαρτούμ, παρεχώρησε εις την Κοινότητα την εις την οδόν Σιρδάρη οικίαν του (διαθήκης δωρεά), προς τον σκοπόν να χρησιμοποιηθή ως Σχολικόν Κτίριον υπό την

επωνυμία "Τράμπειος Σχολή". Η Κοινοτική Σχολή του Χαρτούμ ήρχισε την λειτουργίαν της από του Σχολικού έτους 1906 - 1907, ως Δημοτικόν Σχολειόν, υπό ένα διδάσκαλον και με αριθμόν μαθητευομένων μόλις τριάκοντα.

Αλλά ας αναπτύξωμεν εν πρώτοις το ιστορικόν της διεισδύσεως των Ελλήνων εις Σουδάν.

Ένα από τα χαρακτηριστικά χαρίσματα της ελληνικής εξαπλώσεως είναι η εγκατάστασις του Έλληνοσ εις τας ξένας χώρας. Ο Έλληνας είναι συνήθως ο πρώτος εξ όλων των Ευρωπαίων ο εγκαθιστάμενος εις χώρας απολίτους ακόμη. Έλληνες υπάρχουν παντού. Η δράσις δε αυτών εκτείνεται εκ των χωρών των μάλλον εκπολιτισμένων μέχρι των καλυβών των περισσότερον μακρυνών της Αφρικής.

Η εγκατάστασις των Ελλήνων εν Σουδάν χρονολογείται από των μέσων της παρελθούσης εκατονταετηρίδος. Η εις Σουδάν διεισδυσίς κατά την εποχήν εκείνην ήτο επιχείρημα το οποίον απήτει ψυχικόν σθένος όχι σύνηθες.

(έπεται συνέχεια για την Ελληνικήν Κοινότητα Χαρτούμ και του Σχολείου)

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα κι όμως είναι πολύτιμο. Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια.

Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί τον λυπημένο, αναπερώνει την αισιοδοξία στο σπίτι. Κι όμως δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνεται εκβιαστικά, γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται.

Κι αν καμιά φορά συναντήσετε κανένα άνθρωπο που δεν χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, φανείτε γενναιόδωροι και ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας γιατί κανένας δεν το έχει ανάγκη

όση εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει.

ΜΗ ΣΒΗΣΗΣ ΠΟΤΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ!!! ΣΒΗΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΑΝΕΙΣ.

Με την καρδιά μου αγαπώ αυτούς που με μισούνε !!!
Φαντάσου πόσο αγαπώ αυτούς που με αγαπάνε !!!

Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Καρλόβασι Σάμου

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ



Σούπα με Φυστικοβούτυρο

Υλικά

μέτρια κρεμμύδια, φιλοκομμένα	1
σκελίδα σκόρδο, φιλοκομμένη	1
κουταλιά της σούπας. φυτικό έλαιο	
1 φλιτζάνι ντομάτες τριμμένες	
2 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου	4
φλιτζάνια νερό	
2 μεγάλες γλυκοπατάτες, κομμένες σε κύβους	1
φλιτζάνι κρεμώδες φυστικοβούτυρο	¼
κουταλάκι πιπέρι καγιέν	¼
κουταλάκι αλάτι	
2 φλιτζάνια βρασμένο κοτόπουλο κομμένο σε κύβους (προαιρετικό)	
½ φλιτζάνι θρυμματισμένο φιστίκια (προαιρετικό)	

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά. Προσθέστε τις ντομάτες, το ζωμό κοτόπουλου, το νερό και τις γλυκοπατάτες. Μαγειρέψτε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 25 λεπτά ή μέχρι οι γλυκοπατάτες είναι μαλακές..

Προσθέστε το φυστικοβούτυρο, το πιπέρι καγιέν και το αλάτι. Αφήστε την να κρυσώσει για 30 λεπτά.

Πολτοποιήστε τη σούπα σε ένα μπλέντερ, στη συνέχεια ρίχνουμε πάλι στην κατσαρόλα και ζεσταίνουμε. Προαιρετικά αν θέλετε, προσθέστε το βρασμένο κοτόπουλο και αλεσμένα φιστίκια.

Καλή σας όρεξη

BIBΛΙΟΘΗΚΗ



Η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί και σας περιμένει. Έχουμε βιβλία για όλους

Νέα Μέλη

Μαρία Γκαμίλη Παπαϊωάννου
Ευάγγελος Στρούβαλης
Διονύσιος Δελαπόρτας
Περικλής Κρυσταλίδης
Ζωή Μιχαηλίδου Τσαλιγοπούλου
Παναγιώτης Φωτεινός
Γεώργιος Ραυτόπουλος
Νικόλας Ι. Κατσαράς
Αικατερίνη Κωτιάδου

Δωρεές εις Μνήμην

Εις μνήμη Κώστα Μιχαηλίδη
Οικ. Γεωργίου Βέλλα
Οικ. Κώστα Ζαβόλα
Οικ. Μιλτιάδη Καμηνάρα
Οικ. Ευστράτιου Λέλιου
Οικ. Σωτήρη Λυμπερόπουλου

Εις μνήμη Χρίστου Λαμπριανού
Οικ. Ηλία Μιχαηλίδη
Οικ. Μιχάλη Μηλέα
Οικ. Ανδρονίκης Σιτινά
Οικ. Νικολάου Απέργη
Οικ. Δημητρίου Κόκκολα
Οικ. Αθανασίου Ιωαννίδη
Οικ. Χάρη και Δόξα Ιωαννίδη

Εις μνήμη Δημήτρη Ιωαννίδη
Οικ. Μάριου Ιερίδη
Οικ. Χαράλαμπου Ιερίδη
Οικ. Ανδρέα Καραϊσάκη
Οικ. Μηνά Χριστοφόρου
Οικ. Παναγιώτη Δελληγιάννη

Εις μνήμη Μάρως, Γιώργου,
Ελευθερίας
Οικ. Παναγιώτη Δελληγιάννη

Εις μνήμη Ρίτας Βάλβη
Σόφη Λουδάντου
Οικ. Αλέκου και Ειρήνης Κυριακού

Εις μνήμη Ελευθερίας Κνηδάρη
Ανώνυμος

Εις μνήμη Γιάννη και Ελένης
Κωνσταντίνου
Μαίρη Γκαμίλη Παπαϊωάννου

Υπέρ Πρόνοιας
Παναγιώτης Κοντόπουλος
Οικ. Ηλία Βολιανίτη
Σύλλογος Μυριναίων Λήμνου
Κυριακή Σοφρονιάδου

Οικ. Σπύρου Χριστοδούλου
Ανώνυμος
Μαίρη Πετρέλη Βασιλάκη
Χριστόφορος Μαυρουδής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Οι Αποβιώσαντες
Κώστας Μιχαηλίδη (Αρμπάμπ)
Βασίλης Πλιάτσικας
Παναγιώτης Βέτσος (Ν. Αφρική)

Μυρσίνη Τυροπώλη του Κων/νου
Κλειώ Ραπτάκη
Πολυξένη Κοστομούδη
Δημήτρης Ι. Δεληγιάννης
Ρίτα-Αικατερίνη Βάλβη
Ευγενία Παπαδέλλη
Γρηγόρης Καποκάκης
Χρήστος Λαμπριανός
Σωκράτης Παπαγεωργίου
Μπάμπος Ιωσηφάκης
Βιττώριο Καμνητή
Αθανάσιος Νασσοπούλου (Αμερική)
Τζένη Νασσοπούλου του Ιωάννη
Ισιδωρος Παναγιωτάκης
Εμμανουήλ Λαγουτάρης (Χαρτούμ)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ 100 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ελληνισμός της Αφρικής
Μελέτη της ιστορική διαδρομής και
της παρουσίας του Ελληνισμού
Από τον Αντώνη Χαλδαίο

Η ίδρυση των πρώτων ελληνικών αθλητικών συλλόγων ανάγεται στο τελευταίο τέταρτο του 19^{ου} αιώνα και εντοπίζεται τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Πέρα από την Αθήνα και τον Πειραιά, σε πόλεις όπου διαβιούσαν πολυπληθείς και οικονομικά εύρωστες ελληνικές κοινότητες όπως η Κων/πολη, η Σμύρνη και η Αλεξάνδρεια θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι αθλητικοί σύλλογοι [1]. Αν και αρχικά η δράση τους επικεντρωνόταν στην γυμναστική, σταδιακά αναπτύχθηκαν και άλλα αθλήματα όπως η σκοποβολή, το τένις, το ποδόσφαιρο κ.α. Στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα μετά το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20^{ου} αιώνα, σε ολόένα και περισσότερες πόλεις, εντός και εκτός του ελληνικού κράτους δημιουργήθηκαν αθλητικοί σύλλογοι και αναπτύχθηκε αθλητική δράση. Την εποχή αυτή θα ξεκινήσει και η ιστορία του αθλητισμού σε συλλογικό επίπεδο εντός της ελληνικής παροικίας του Σουδάν.

Το ελληνικό στοιχείο του Σουδάν και ιδιαίτερα του Χαρτούμ, από πολύ νωρίς θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό σε οργανωμένη βάση και για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσει ένα από τα παλαιότερα ελληνικά σωματεία, τον Ελληνικό Σκοπευτικό Σύλλογο. Η ιστορία του Ελληνικού Σκοπευτικού Συλλόγου ξεκινά το 1907 και περιλαμβάνει πέρα από την διεξαγωγή αγώνων μεταξύ των μελών της ελληνικής παροικίας και την συμμετοχή σε τουρνουά με την συμμετοχή και άλλων συλλόγων. Έτσι, το 1912, μαζί με άλλες επτά ομάδες σκοποβολής, θα συμμετάσχει στην διοργάνωση Wingate Shield League [2]. Ο Ελληνικός όμως σύλλογος διατηρεί και ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία, το 1912 θα αναμετρηθεί με το British Football

Club αλλά και με την ομάδα του σχολείου Cadet [3].

Εκτός όμως από τον Ελληνικό Σκοπευτικό Σύλλογο, το 1908 θα ιδρυθεί στο Χαρτούμ άλλο ένα αθλητικό σωματείο, ο Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Η ανεξάρτητη όμως δράση των δύο συλλόγων δεν θα διαρκέσει για πολύ. Καθώς ένα σημαντικός αριθμός των μελών της παροικίας σπεύδει να καταταγεί στο ελληνικό στρατό που μάχεται κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, κρίνεται σκόπιμο να συγχωνευθούν οι δύο προαναφερθέντες σύλλογοι [4]. Από την συνένωση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/1913 θα προκύψει ο «Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος» με χρώματα το μπλε και το άσπρο.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, αφού η δράση του συλλόγου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ο Ε.Α.Σ. θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο στην ζωή της ελληνικής παροικίας του Σουδάν, αλλά και ολόκληρης της αθλητικής ιστορίας της αφρικανικής χώρας.

Ενας σύλλογος με διακρίσεις σε ένα πλήθος αγωνισμάτων μεταξύ των οποίων το ποδόσφαιρο, το volleyball, το basketball, το tennis κ.ά. Αναμφισβήτητα όμως το καμάρι του συλλόγου ήταν ανέκαθεν η ομάδα του basketball, η οποία αναδείχθηκε πολλές φορές πρωταθλήτρια στις διασυλλογικές οργανώσεις των δεκαετιών του '40, '50 και '60, όταν οι Έλληνες του Σουδάν ξεπερνούσαν σε πληθυσμό τα 5000 άτομα.

[1] Φαίνεται ότι ο πρώτος ελληνικός αθλητικός σύλλογος ήταν ο Μίλων, που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1873 από μέλη της ελληνικής κοινότητας. Τέσσερα χρόνια αργότερα ιδρύθηκε ο Ερμής στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 1878 συστήθηκε στην Αθήνα ο Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Στο α' μισό της δεκαετίας του 1880 εμφανίστηκαν στην Αθήνα δύο ακόμη σωματεία: ο Αθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος (1882) και ο Αθλητικός Σύλλογος Αθηνών (1885). Το 1890 ιδρύθηκε ο Ορφέας στη Σμύρνη και ο Πανελλήνιος στην Αθήνα, το 1891 ο Παναχαϊκός στην Πάτρα, το 1892 η Ολύμπια στη Λεμεσό, το 1893 ο Κερκυραϊκός, Ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Εθνικός Γ.Σ. στην Αθήνα, ενώ το 1894 ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Σμύρνης, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος και η Γυμναστική Εταιρεία Πάτρας. [2] Port Sudan, Khartoum North, Atbara, Khartoum, Halfa, Nabardi, Italian Club. Εφημερίδα Sudan Herald, 7/12/1912. [3] Εφημερίδα Sudan Herald, 16/12/1912. [4] Καμίτσης (1961), σ.79.

Ευχαριστούμε τον Αντώνη Χαλδαίο που μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε αυτή τη μελέτη στην εφημερίδα μας.

**ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
FORTUNE 02.07.2014
Ο Manoli Cucinkas
προσφέρει ελληνικά γλυκά
στη Μαύρη Ήπειρο.**

Το Σουδάν είναι μια χώρα που δεν χαρακτηρίζεται για την πολιτική της σταθερότητα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι οι Έλληνες επιχειρηματίες που αναζητούν την τύχη τους σε χώρες της ευρύτερης περιοχής καθώς όπως υπάρχει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον πρόσφορο για την **προσέλκυση επενδύσεων**.

Έπειτα, κάθε τι δυτικής προελεύσεως έχει εκ φύσεως το πλεονέκτημα ότι είναι διαφορετικό από αυτά που έχουν συνηθίσει οι ντόπιοι και θα κεντρίσει σίγουρα την περιέργειά τους, συν του ότι οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί ως λαός.

Στο κέντρο του Σουδάν βρίσκεται ένας ελληνικός φούρνος, ο οποίος

φτιάχνει κέικ, ελληνικά γλυκά, ψωμί, κανταΐφι και ραβανί, διατηρεί την ελληνική παράδοση και μπει τους κατοίκους του της περιοχής σε πρωτόγνωρες γαστρονομικές εμπειρίες.

Ο ελληνικής καταγωγής **Manoli Cucinkas** εγκατέλειψε το κέντρο της Αθήνας για να δοκιμάσει την τύχη του στην Αφρική, μια αναπτυσσόμενη αγορά. Προερχόμενος από μια οικογένειά που διατηρούσε για πολλά χρόνια στην Αθήνα το δικό της φούρνο, ασχολήθηκε από μικρός με την παραγωγή ψωμιού και γλυκών και αποφάσισε να συνεχίσει το εν λόγω επάγγελμα και εκτός συνόρων. Η αρτοποιία και η ζαχαροπλαστική για την οικογένεια Cucinka αποτελεί άλλωστε μια ενασχόληση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά για περισσότερα από 400 χρόνια.

Η επιλογή δραστηριοποίησης στο Σουδάν έγινε με κριτήριο το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα πλούσια με πολλές **επενδυτικές ευκαιρίες** αλλά και με καλύτερο πολιτικό κλίμα από τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής. Το μεγάλο βήμα έγινε σχετικά πρόσφατα. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την πολυτέλεια και την τύχη να γεύονται καθημερινά τις **ελληνικές λιχουδιές**. Τον πρώτο καιρό ο Μανώλης δούλεψε με μηχανήματα που έφερε από την Ελλάδα και καθώς η παραγωγή

αυξανόταν αγόρασε στη συνέχεια κι άλλο εξοπλισμό.

Το B. & N. Σουδάν είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος χώρα της Αφρικής, με τη γεωργία να αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας της.

Σήμερα στο Σουδάν ζουν περίπου 200 Έλληνες, κυρίως στο Χαρτούμ, οι οποίοι απασχολούνται σε τομείς όπως η βιομηχανία και το εμπόριο. Στο παρελθόν ο αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος αρκετά μεγαλύτερος αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές της δεκαετίας του 70 άρχισε να μειώνεται δραματικά. Αξίζει να αναφερθεί πως οι νέοι σε ηλικία Έλληνες ομογενείς, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην χώρα μας επιστρέφουν στο Σουδάν για να εργαστούν στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

ΑΝΕΚΔΩΤΟ

Ένας παπάς έβαλε 4 σκουλήκια σε 4 μπουκάλια για να δώσει άλλη βαρύτητα στο κυριακάτικο κήρυγμα .

Το πρώτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε οινόπνευμα

Το δεύτερο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε καπνό

Το τρίτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε σπέρμα

και το τέταρτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε καθαρό νερό

Στο τέλος του κηρύγματός του ο παπάς δίνει τα αποτελέσματα:

το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι του αλκοόλ, πέθανε

το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι του καπνού, πέθανε

το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι με το σπέρμα, πέθανε

αυτό μόνο που τοποθετήθηκε μέσα στο καθαρό νερό έζησε

Ο παπάς απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ρώτησε:

"Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα, από αυτήν την παραβολή;"

Και μια γριούλα από το βάθος της εκκλησίας αναφωνεί:

"ΟΣΟ ΠΙΝΟΥΜΕ, ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΗΔΙΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ!!!"

Χαρίζεται έγχρωμη τηλεόραση παλαιού τύπου Phillips UVSH. Αν είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι θα γίνει κλήρωση. Τηλεφωνήστε στο Σύλλογο.

Μία φιλότιμη προσπάθεια Ελλήνων για τα παιδιά στο Σουδάν

Μια εκστρατεία αγάπης είναι αυτή που μας συγκινεί και μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι παρά τα προβλήματα μας πάντα υπάρχουν και περιοχές στον πλανήτη μας που οι συνθήκες διαβίωσης είναι ένας καθημερινός αγώνας που μάλιστα δεν κερδίζεται πάντα.

Ο λόγος για το κράτος του Σουδάν στην Αφρική, ένα κράτος που ο μισός του πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονη πηγή νερού, προστατευμένη και υγιεινή.

Οι δύο φίλοι μας ,ο Έλπις και η Δώρα που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μέσα από το ekriti.gr διασχίζοντας την Αφρική αναδεικνύουν σήμερα αυτό το θέμα μέσα από την προσωπική τους σελίδα. Είναι η 4η φορά που δημιουργούν μια καμπάνια για να βοηθήσουν αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μετά την επιτυχημένη εκστρατεία τους χτίζοντας ένα σχολείο από την αρχή για τα παιδιά του Ναιρόμπι,αυτή τη φορά ο στόχος του είναι μια σύγχρονη γεώτρηση νερού.

Όπως μας αναφέρει ο Έλπις : " Ας σκεφτούμε λίγο πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς νερό.. απλά τρομακτικό.. θέλουμε λοιπόν να κάνουμε γεώτρηση στο Σουδάν και να δώσουμε νερό σε 1,200 άτομα που καθημερινά περπατάνε 3 ώρες κουβαλώντας νερό κάτω από 40 βαθμούς..."

Η νέα αυτή εκστρατεία ονομάζεται Water4Life : Clean water for Sudan

Στην σελίδα αυτή λοιπόν μπορεί ο καθένας από εμάς να βάλει το λιθαράκι του ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειάζεται ώστε να κατασκευαστεί η γεώτρηση.

Μάλιστα θα σας αποσταλεί και ένα αναμνηστικό δώρο από τον Έλπι και την Δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιπέτεια τους μέσω της [σελίδας τους στο facebook](https://www.facebook.com/) και να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι πραγματικά επιτελούν σημαντικό έργο προβάλλοντας την χώρα μας σε περιοχές που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Σχετικά άρθρα από το ekriti.gr